

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,

Algemeen

Op D.V. 31 oktober is het Hervormingsdag. Dit is de datum waarop Maarten Luther 504 jaar geleden 95 stellingen publiek maakte. In deze stellingen legde hij een aantal dwalingen binnen de toenmalige kerk bloot. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een serieuze Hervorming. Als school voelen we ons verbonden met een reformator zoals Maarten Luther. Hij zag scherp dat de waardering van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis, zwaar onder druk stond. Het is alléén de **genade** van Christus, alléén het **geloof** in Christus en alléén de **Bijbel** als woord van God. Hieronder leest u twee coupletten uit het Lutherlied:

*Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!*

*Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!*

Dag van de leerkracht

op 5 oktober jongstleden was het de dag van de leerkracht. Als team zijn we door de OC enorm verwend. We hebben een lunchpauze gekregen, compleet verzorgd met heerlijke broodjes, soep en salades. Zelfs oppas was geregeld om met de kinderen in de klassen te eten, waardoor we als team een uur de tijd kregen om uitgebreid van deze lunch te genieten. We willen jullie nogmaals heel hartelijk danken voor dit gebaar! Het heeft ons goed gedaan.

Verzetten datum spreekavonden

Door omstandigheden waren we genooddaakt om de data van de spreekavonden in november te verplaatsen. De spreekavonden zijn verplaatst naar **D.V. 9 en 11 november**. Direct na de herfstvakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging en kunt u zich op de gebruikelijke wijze inschrijven via Parro.

Nationaal Schoolontbijt

Op dinsdag 2 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Dan ontbijten kinderen, juffen en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er thuis niet of een heel klein beetje wordt gegeten.

Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We bespreken met de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Ook maken we de koppeling naar dankdag.

Dankdag

Op woensdag 3 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen gewoon om 8.30 uur op school. Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst bijwonen in de Hervormde kerk van Randwijk. De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Er is kinderoppas in de Voorhof. De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is

daarom niet nodig. Wilt u hier rekening mee houden? Als u aanwezig bent, kunt u na de dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u uw kind(eren) bij de kerk of bij school ophalen.

We willen de kinderen van de kleutergroepen de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de kerk. Met de ouders van de kleutergroepen is hierover via de mail al contact geweest of zal hierover binnenkort contact volgen. Als u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht of een oppasmoeder. De kinderen van de kleutergroepen hoeven woensdag 6 november geen tasje met eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen eten en drinken van school. Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst met zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag gewenst!

Schoolfruit

We doen dit jaar opnieuw mee aan het nationale schoolfruitproject. Vanaf 15 november 2021 tot 18 april 2022 krijgen alle kinderen drie ochtenden per week diverse soorten fruit en groenten aangeboden. We willen u vragen om op dinsdag, woensdag en donderdag geen koek of snoep mee te geven, zodat alle kinderen kunnen genieten van het aangeboden fruit.

Kerstviering 2021

Dit schooljaar is de kerstviering in de school en de paasviering in de kerk. Volgend schooljaar hopen we dit weer andersom te doen. De kerstviering wordt gehouden op donderdagmiddag 23 december in de gymzaal van onze school. De viering begint om 13.15 uur en duurt ongeveer een uur. We willen dit jaar ouders de gelegenheid geven deze viering mee te maken. We zijn wel afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen. U wordt hier te zijner tijd apart over geïnformeerd.

Om de viering rustig te laten verlopen is het niet de bedoeling dat jongere broertjes en zusjes mee komen. Er is kinderopas aanwezig. Als u hier gebruik van wilt maken dient u zich wel vooraf aan te melden. Dit kan via info@randwijksmdb.nl tot uiterlijk 10 december. We hopen op een gezegende kerstviering met elkaar.

Kerstactie

Het is een goede gewoonte om elk jaar rond november/december iets van het vele wat wij hebben, te delen met degene die het minder hebben. Na de herfstvakantie hoort u meer inhoudelijk over het wat, wanneer en waarvoor van deze actie.

Voor alle data geldt Deo Volente

2 november	Nationaal schoolontbijt
3 november	Dankdag (kerkdienst bijwonen)
4 november	Hoofdluiscontrole
9 november (!)	spreekmiddag/ avond
11 november (!)	spreekmiddag/ avond
2 december	Sint en Piet
10 december	Verjaardag meester Versluis
14 december	Streetwise en schoonmaakavond
23 december	Kerstviering in de school (middag)
24 december	Na 12.15 uur alle leerlingen vrij!
26 december	Verjaardag juf van Leerdam
10 januari	Verjaardag Juf de Jong en vervolg schooljaar 2021-2022

Met vriendelijke groet,

H. Versluis